



## Nieuwsbrief

November 2021

### Nieuws van de bestuurstafel

Alhoewel Corona nog steeds beperkingen met zich meebrengt gaan de activiteiten in en nabij het heemhuis steeds meer richting het tijdperk 'vóór-Corona'. Er zijn weer de gebruikelijke openstellingen op dinsdagavond en zondagmiddag. Er wordt weer gebeugeld. Groepen weten ons voor een bezoek aan het heemhuis weer te vinden.

Onderstaand de belangrijkste aandachtspunten uit de laatstgehouden bestuursvergadering:

- Het concept-verslag van de ALV is gereed en is voor alle leden beschikbaar op [DocuData Deurne](#).
  - De verdeling van de bestuursfuncties is ongewijzigd gebleven. Tiny Koppens gaat de functie van 2e secretaris op zich nemen. Verder wordt ze contactpersoon voor de werkgroep bibliotheek.
  - Voor 2021 willen we het werkgroepenoverleg beperken tot de contactpersonen. Voor de bijeenkomst op 24 november ontvangen zij binnenkort een uitnodiging.
  - November is weer de tijd voor de werkgroepen om een start te maken met het jaarprogramma 2022 en het jaarverslag 2021. De contactpersonen worden hiervoor door de secretaris benaderd.
  - Mede door de forse verhoging van de huurprijs voor de zaal en apparatuur hebben we besloten om met ingang van 2022 de lezingen te houden in Den Draai. De keuze voor Den Draai is mede ingegeven door de goede ervaringen met de Algemene Ledenvergadering.
  - Al eerder heeft Jan Adriaans aangegeven in 2022 te stoppen als voorzitter van onze heemkundekring. Ook andere bestuursleden hebben te kennen gegeven, dat zij, na vele jaren zich voor de vereniging ingezet te hebben, zich niet meer herkiesbaar zullen stellen. Om kennis en ervaring binnen het bestuur te behouden zijn we dan ook dringend op zoek naar enkele personen, die zich bestuurlijk voor onze mooie vereniging willen inzetten. Belangstellenden kunnen contact opnemen met voorzitter Jan Adriaans of secretaris Jos Thijssen. Het zou jammer zijn dat vanwege een gebrek aan bestuursleden de vereniging minder zou functioneren.
-

- Vanuit de pers vernamen we over een bouwplan op de hoek Toon Kortoomslaan – Lagekerk. De bouw van 24 woningen met parkeergelegenheid gaat ten koste van de historische situatie en heeft impact op twee gemeentelijke monumenten en hun context. Naar aanleiding van een door ons ingediende zienswijze zijn we nu in gesprek met de gemeente en andere betrokken partijen.

Voor iedereen geldt: pas goed op jezelf en een ander.

Namens het bestuur, Jos Thijssen, secretaris.



## Historisch Erfgoed

In enkele kerkdorpen kennen we lokale groepen 'Historisch Erfgoed', die in zekere mate samenwerken met onze Heemkundekring.

In Helenaveen is ook een groep actief onder de naam 'Het Helenaveen van Toen'. Op hun website <https://helenaveenvantoen.nl> is meer informatie te vinden.



## Project Historische Geografie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Peter vd Berk een oproep gedaan voor vrijwilligers met een beetje kennis van Excel. Met een paar uurtjes in de week kan er al veel gedaan worden. Inmiddels hebben twee vrijwilligers zich gemeld, maar er zijn er meer nodig om dit prachtige project tot een goed einde te brengen. Op DeurneWiki is meer informatie over dit project

beschikbaar: [https://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Historische\\_geografie\\_en\\_cultuureel\\_erfgoed](https://www.deurnewiki.nl/wiki/index.php?title=Historische_geografie_en_cultuureel_erfgoed)

Bent u ook geïnteresseerd in de cultuurhistorie van Deurne? Met een paar uurtjes per week kunt ook u hier een bijdrage aan leveren. Aanmelden kan via [secretaris@heemkundekringdeurne.nl](mailto:secretaris@heemkundekringdeurne.nl).



# Historisch Deurne

## *een terugblik in het verleden*

Het beeldarchief van de heemkundekring heeft in het kader van Deurne 1300 voor de PLUS winkels van Bouwmans een historisch verzamelalbum gemaakt. De 64 hoofdstukken hebben elk een sfeerfoto en kunnen met 216 stickerplaatjes volgespaard worden.

De foto's vanaf 1890 tot 1960/1970 geven een mooie kijk op Deurne in deze periode. Vrijdag 29 oktober werd door Gerard Bouwmans het eerste exemplaar van Historisch Deurne aan Hans van Hoek aangeboden.

*Deze actie loopt van 1 november 2021 tot nader bericht (op is op!).*

---

## Wie waren de bokkenrijders?

*Verslag van de lezing door Rocky Grispen en Frits Speetjens gehouden op woensdag 20 oktober om 20.00 uur in de kleine zaal van het Cultuurcentrum in Deurne.*

Na de verwelkoming en de inleiding van Klaas start Frits Speetjens met het plaatsen van de Bokkenrijders binnen hun tijdsgewricht. Hoe konden dit soort groepen ontstaan? Het was een tijd van grote armoede en onzekerheid. Belgisch en Nederlands Limburg waren verdeeld in kleine gebiedjes, waar diverse grootmachten de macht hadden en elkaars gebied voortdurend betwistten. De bevolking werd leeggemolken en er waren veel uitgerangeerde soldaten, die rondzwierven. Door het steeds wisselen van heren over gebiedjes van een paar vierkante kilometers kon men vrij makkelijk naar "een ander land" vluchten. Dit alleen al biedt mensen, die niets te verliezen hebben, een kans om te pakken wat zij nodig hebben.

Maar er was nog een belangrijke ontwikkeling gaande.

Niet alleen in Frankrijk verlangden de mensen naar een ander regime. Er ontstonden in de 18<sup>de</sup> eeuw stromingen, die het liberalisme preekten, weg met de macht van de adel en de burgerelite: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap!

Het vermoeden bestaat, dat een aantal van de Bokkenrijdersgroepen vooral gedreven werden door dit nieuwe ideaal. Dit verklaart waarom er in bepaalde groepen mensen met een goed inkomen en ontwikkeling meededen.

Rocky Grispen neemt het over en spitst de uitleg toe op de wrede ondervragingsmethoden, die in de Limburgse Regio nog van toepassing waren. Het lokte talloze valse beschuldigingen en onterechte veroordelingen uit. Het is een gruwelijk verhaal. Het is zeker terecht, dat deze misdaad door de overheid erkend wordt en er postuum recht gedaan wordt aan de slachtoffers.

Verder vertelt Rocky over het ondergronds gangenstelsel, dat door de Bokkenrijders van Maaseik werd gebruikt. Dit alles ondersteunt door foto's en schema's.

Het was een leerzame avond over een stukje geschiedenis, waar we niet zo vaak stil bij staan.

Voor wie hier meer over wil weten wordt verwezen naar het vrij te downloaden boek van Juliaan Melchior: De Bokkenrijders: feiten en verhalen: <https://www.dbnl.org> > tekst  
Meer informatie op Facebook: [Bokkenrijdersgangen Maaseik - Startpagina | Facebook](#)

Marie-José Sluijsmans



Links Rocky Grispen, rechts Frits Speetjes



## Rooster vrijwilligers

Elke tweede en vierde zondag bent u van harte welkom in het heemhuis aan de Stationsstraat 73 in Deurne. Van 14.00 tot 17.00 uur wordt u warm onthaald door onze vrijwilligers. In oktober zijn uw gastvrouwen en -heren:

14 november: Pieter Koolen, Sjaan v.d. Weijst en Jan Bekkers

28 november: Peter en Beppie v.d. Berk en Thijs Flipsen

[www.heemkundekringdeurne.nl](http://www.heemkundekringdeurne.nl)

DeurneWiki

DocuDataDeurne

---